

Uw mening

staat open voor beknopte reacties. De redactie heeft het recht uw brief te redigeren of in te korten. Vermeld steeds uw naam en adres. Lezersbrieven, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen of gvbrieven@concentra.be

Woord & wederwoord

“Betaaltelevisie mag me best wat kosten”



Gezellig samen tv-kijken, maar reclame doorspelen wordt betaald. FOTO PH

Zonder dat de kijker ook maar één keer bevraagd wordt, beslissen CEO's van media maatschappijen over onze kijkgewoonten. We zijn beland in de totalitaire (televisie) staat. Dat de pastoor op de kansel zei wat ik mocht en niet mocht doen, is klein bij vergelijking, met wat thans op komst is: reclame. Ik stel tevens vast dat onze Vlaamse Parlementsleden zich laten ringeloren en geen woord durven te zeggen tegen diegenen die hen later studiofijd kunnen bezorgen. Er is één remedie om het zogenaamde televisieaanland-

schap te vermijden, en dat is kwaliteit en nog eens kwaliteit. Vlamingen ent liever soep uit een diep bord en zijn niet gediend met tubtellessen, pulp en platte commercie. Enige creativiteit ontbreekt. Luisteren naar de kijker doet onze zenders helemaal niet. Hun houding is er een van: "wie doet ons wat?" Zelf ben ik pro betaaltelevisie, en het mag wat kosten. Maar dan kies ik wel wat ik wil zien en gaat mijn bijdrage naar de zender die ik bekeek. De technologie luidt dat toe. Vandaag sturen de cultuurloze managers al te veel ongewenste prutsprogramma's de huiskamer binnen

en kan ik ze zelfs niet weigeren. Vlaamse zenders moeten streven naar een kwaliteits hoogstaand aanbod in de sectoren informatie, cultuur en educatie, zowel op inhoudelijk vlak als qua taalgebruik en trachten te bereiken wat de verplichtingen in de beheersovereenkomst met de VRT bepaalt. Als de CEO's denken dat dit niet kan zonder reclame, dan raad ik hen aan dringend de kijker te bevragen. Televisiekijkers grijpt diep in in ons maatschappelijk leven en maakt deel uit van onze cultuur. En cultuur is de adem van onze beschaving.

PAUL JANSSENS, LINT

Scholen in twee weken

Een specialist in industriële bouw beweert in twee weken een school te kunnen bouwen. De voorgestelde kostprijs - 1000 euro per vierkante meter all-in - is zeer aantrekkelijk. Vooral het aangeboden modulaire systeem is een welgekomen concept van een schoolgebouw, duurzaam maar ook flexibel aanpasbaar aan de bestaande noden. Zo kan de bezette ruimte te gepaste tijde worden omgevormd tot alle onderwijsniveaus of zelfs tot een clublokaal of een kantoor. De stad kan binnen de 75 dagen een bouwvergunning afleveren en schoolcapaciteit uitbreiden. Dit lijkt me een aanvaardbare optie in vergelijking met die om de bestaande en verouderde schoolgebouwen af te breken of te renoveren tot bijkomende klassen. Laat het ons proberen. Dit lijkt me een prima aanbod. De nood aan klaslokalen is groot en september is niet ver meer weg.

JEF VAN HEESSEL, WILRIJK

Parkeerplaats

Waar zijn we toch mee bezig? Een persoon met een handicap die nog goed te been is, krijgt een andere voorbehouden parkeerplaats toegewezen die dicht bij zijn woning ligt. Hiervoor moet hij wel een straat oversteken. Talrijke valide personen moeten evenwel honderden meters lopen en eventueel verscheidene straten oversteken om hun woning te bereiken. Wat is het probleem? Dit is het zoveltste voorbeeld van de afbraakpolitiek door de oppositie in Antwerpen. En dan maar klagen dat er geen vooruitgang wordt geboekt.

B. MALFLET, ANTWERPEN

Slechte wegen

De industrie en dus het kapitalistische winstbejag van enkele rijken zijn in hoofdzaak verantwoordelijk voor de slechte vervuiling en rante op ons wegennet. Door het 'just in tijd'-principe van leveringen is een stockopbouw zogezegd duurder. Als gevolg daarvan wordt ons wegennet doorkruist met onnodige verplaatsingen. Onze overheid doet er nog een schepje bovenop door een slechte kwaliteits

QUIRIT

DE IRON LADY CREMEREN WAS NOGAL MOEILIK.



teit van asfalt te gebruiken. In onze buurlanden was de winter even streng en strooide men nog méér zout. Toch zijn we openlijk minder schadel aan de wegen in de buurlanden. Weer een kans voor de politici om met onjuiste statistiek de burger uit de melken? Zeker weten!

HERMAN AERTS, VOSSELAAR

Tom Waes

Tom Waes wordt niet vervolgd voor zijn stuntvlucht met een Boeing 737. Ik vraag me af wat het verschil is met de treinrijder?

C. DYCK, LINT

Antwerpse clubs

Om de voetbalrmedie in Antwerpen tegen te gaan is het nodig dat de twee sukkelclubs fuseren. Er moet een nieuwe club komen met een nieuw stam-

nummer en truitjes waar geen rood, wit of paars in voorkomt. Er zijn genoeg andere kleurcombinaties. Antwerpen telt modieontwerpers om iets nieuws te verzinnen. Uiteraard moet de nieuwe club de naam van de stad dragen. Antwerpen. Maar drie lettergrepen, dat bekt niet. Nederlandse fans roepen ook niet 'Am-ster-dam', maar 'A-jax'. In Spanje roepen ze ook niet 'Barce-lona', maar 'Bar-zá'. Wie heeft suggesties voor een roepnaam van twee lettergrepen?

LUT VISSCHERS, ANTWERPEN

Geldinzamelingen

Ik kreeg weer post voor geldinzamelingen voor nood overal ter wereld. Die brieven komen van de meest uiteenlopende kanten en bevatten meestal een cadeautje. Ik heb me voorgenomen hier niet meer in mee te spelen. Vele van deze organisaties gebruiken

het geld om reserves aan te leggen. Van mijn financiële hulp verwacht ik dat het besteed wordt waar het moet en niet dat het jaren geparkeerd wordt op bankrekeningen of in vastgoedgeportefeuilles. Er zijn natuurlijk eertijdige initiatieven, maar hoe scheid je het koren van het kaf? We laten ons te veel meeslepen in massahysterie rond een bepaald gebeuren. Ik denk dat we meer garanties moeten eisen en kritisch toekijken wat er met ons hulp gebeurt.

MARIA WOUTERS, DEURNE

Proper voetbal

Dennis van Wijk stelt terecht dat in tijden van sportieve en financiële moeilijkheden de supporters zich van hun beste zijde tonen. Alles kan echter beter. Wanneer de supporters hun drinkbekers zouden deponeren in de daarvoor bestemde containers, de

omheining van het kunstgrasveld niet meer zouden gebruiken als urinoir en de bezoekers van de reservermatch zouden ophouden met sigarettenpeuken op het trainingsveld te gooien, dan kan de Antwerp-jeugd op maandag trainen op een prima terrein en niet op een veredelde vuilnisbelt. De jeugdspelers en hun trainers zijn de Antwerp-supporters dan erg dankbaar.

PATRICK SCHIFFERS, ANTWERPEN

Nieuwe moslimstaat

In Syrië is een burgeroorlog gaande. Er wordt in vrijheidsstrijders die een heilige oorlog' voeren tegen het gevestigde gezag. In feite is het een oorlog tussen fanatieke moslims die met de hulp van nog extreemere moslimland en de dictatuur van een even fanatieke moslimheerser bevochten. Het is alsof je de pest met de cholera bestrijdt. De toekomst zal uitbrengen of een eventuele machtswisseling wel de nodige rust zal brengen in dit verscheurd land. De aarzende houding van het Westen zou haar oorzaak kunnen vinden in de angst voor de medewerking aan het tot stand komen van een ultragevaarlijke moslimstaat in het Midden-Oosten. Die wordt een grote bedreiging voor Israël, Libanon en Turkije, en in de verre toekomst Europa zelf.

HUBERT BUYSSE, DEINZE

Dimitri Bontink

Waarom krijgt een man als Dimitri Bontink een veel aandacht? Bij het bekijken van de beelden van Telefacts had ik de indruk dat hij dit niet enkel doet voor zijn aandeel, maar ook voor de media-aandacht. Hij staat gewillig met een geweer te zwaaien bij een groep strijders en scandieert "in ch Allah". Blijkbaar legt hij ook contacten met mensen die toe tenak van Al Qaida behoren om zijn zoon terug te vinden. Hij beweert ook dat hij door een bepaalde groep even werd vastgehouden, geïnterviewd, geslagen en als een beest behandeld. Nochtans is er geen schrammetje, blauwe pleek of kneuzing te bekennen in zijn gezicht of op zijn armen. Ik heb mijn bedenkingen bij de verhalen van deze man.

DYLAN KEURS, RANST